

Αυτή είναι η δεύτερη και τελευταία φορά που ασχολούμαστε με την εν λόγω κυρία κι αυτό γιατί πρέπει να αποσαφηνίσουμε μερικά πράγματα:

Μέχρι σήμερα αποδίδαμε την ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ συμπεριφορά της κας Ευαγγελοπούλου στην άγνοια της ως προς τα πράγματα της δασοπροστασίας, δεδομένου του περιορισμένου χρόνου ενασχόλησής της με το συγκεκριμένο αντικείμενο. Προφανώς όμως, επανειλημμένα δείγματα άγνοιας φανερώνουν είτε ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ, είτε ΑΠΟΛΥΤΗ ΕΛΛΕΙΨΗ ΒΟΥΛΗΣΗΣ να ασχοληθεί σοβαρά με το αντικείμενο που της ανατέθηκε είτε και τα δύο. Αλλά ας τα πάρουμε από την αρχή:

1. Η κα Ευαγγελοπούλου μας χαρακτηρίζει “μικρή ομάδα ατόμων που παρουσιάζονται ως εθελοντές”. Αν είχε κάνει τον κόπο να ρωτήσει οποιονδήποτε γνωρίζει, θα μάθαινε ότι ο αριθμός των ΕΝΕΡΓΩΝ εθελοντών της ΕΥΔΑΔΗΧ δεν ξεπερνούσε πέρυσι τα 17 άτομα. Αν γι' αυτήν τα 9 (που πρόσφατα έγιναν 10, ποσοστό κοντά στο 60%) είναι “μικρή ομάδα” μήπως πρέπει να εξετάσει την πιθανότητα να κάνει αγωγή στον δάσκαλο της στο Δημοτικό;

2. Η συγκεκριμένη ομάδα αποτέλεσε τον πυρήνα που κράτησε πέρυσι το πυροφυλάκειο ανοιχτό και σε πλήρη ετοιμότητα από τις 10 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ (μετά τις 12) κάθε μέρα, καθ' όλη την αντιπυρική περίοδο. Αν είχε ρωτήσει οποιονδήποτε, είτε εθελοντή, είτε πυροσβέστη, είτε ακόμα και κάποιο μέλος του πρώην Δ.Σ. της ΕΥΔΑΔΗΧ, θα είχε μάθει για το ποιόν και την προσφορά μας και θα απέφευγε τα ολισθήματα αυτά.

3. “Προϋπόθεση όμως...είναι ο σχεδιασμός και η οργάνωση. Οι συντάκτες της επιστολής φαίνεται ότι αγνοούν αυτήν την ουσιώδη προϋπόθεση ή και συνειδητά την παραβλέπουν”. Μα αν κάτι της είχαμε ζητήσει ήταν ακριβώς αυτή η οργάνωση και ο σχεδιασμός. Τα τελευταία δύο χρόνια και με ευθύνη της ηγεσίας της ομάδας, το Δ.Σ. της ΕΥΔΑΔΗΧ συνεδρίασε μόνον δύο (2) φορές, ενώ το νομικό πρόσωπο δεν κατήρτησε ποτέ, από την ημέρα της δημιουργίας του, προϋπολογισμό, με τραγική συνέπεια να μην μπορεί να απορροφήσει τα κονδύλια που προβλέπονταν από την Πολιτική Προστασία. Το γενικότερο μπάχαλο που επικρατούσε στα διοικητικά ( τα παραδείγματα είναι δεκάδες ) μόνο η ακούραστη θέληση και η αντοχή των εθελοντών μπορούσε να αντισταθμίσει και γι' αυτό το λόγο το πυροφυλάκειο στάθηκε αξιοπρεπώς κατά τα τελευταία χρόνια. Αυτά τα προβλήματα της ζητήσαμε να λύσει. Μας το υποσχέθηκε ρητά, αλλά από τις πρώτες της κιόλας κινήσεις και αποφάσεις φάνηκε ότι μας ενέπαιζε κατά τρόπο αποκάλυπτο και αισχρό. Αποτελεί πραγματικό ΘΡΑΣΟΣ να μας εγκαλεί για άγνοια αυτού ακριβώς που επιζητούσαμε.

4. Αυτά που ζητήσαμε δεν ήταν “ανταλλάγματα” όπως ΑΝΑΙΣΧΥΝΤΑ αναφέρει, αλλά στοιχειώδεις προϋποθέσεις για να κάνουμε σωστά και οργανωμένα την δουλειά μας. Δεν ζητήσαμε τίποτα σε προσωπικό επίπεδο (δεν θα μπορούσαμε άλλωστε όντες πραγματικοί εθελοντές) παρά μόνο σε οργανωτικό. Την προκαλούμε να αναφέρει ποια “ανταμοιβή” της ζητήσαμε και με ποιον τρόπο θέλαμε να “κυριαρχήσουμε” στις άλλες ομάδες. Αν δεν το κάνει, διεκδικεί με αξιώσεις τον τίτλο του κοινού ΣΥΚΟΦΑΝΤΗ, εκτός αν πρόκειται για πραγματική περίπτωση ΙΔΙΩΤΕΙΑΣ οπότε να μας το πει η ίδια ή ο γιατρός της για να κινηθούμε κι εμείς αναλόγως. Ας ψαξει για “μισθοφόρους” στα ονόματα που η ίδια μας έδωσε. Εμείς δεν τα ξέραμε.

5. Η επιστολή της παραίτησής μας δεν είναι υβριστική προς κανένα Δημοτικό Συμβούλιο, αφορά την ίδια και είναι αποτέλεσμα της δικής της συμπεριφοράς. Ο μόνος τρόπος για να μην σε πει κανείς ψεύτη είναι να μην λες ψέματα. Άλλος δεν υπάρχει. Καλά θα κάνει λοιπόν να εγκαταλείψει την γκεμπελική μέθοδο της λάσπης και να κοιτάξει μήπως μπορέσει να περισώσει κάτι από τα συντρίμια που δημιούργησε γιατί η ασφάλεια του Υμηττού το απαιτεί και να αφήσει ήσυχους ανθρώπους που έχουν σημαντικό έργο να επιδείξουν στο βουνό.

6. Αφήνουμε για το τέλος τα μαθήματα εθελοντισμού που επιχειρεί να μας παραδώσει η κα Ευαγγελοπούλου. Ας έμπαινε όμως στον κόπο πρώτα να μας πει, αν ξέρει, τι χρώμα έχουν τα δέντρα κι αν η φωτιά σβήνει με νερό ή βενζίνη. Ας μας έλεγε πότε ανέβηκε τελευταία φορά στο βουνό πριν αναλάβει τα καθήκοντά της, αν μίλησε ποτέ με εθελοντές ή αν μπορεί να ξεχωρίσει ένα πυροσβεστικό όχημα από μια ντομάτα.

Ας γνωρίζει λοιπόν, ότι ανάμεσά μας βρίσκονται άνθρωποι που υπηρετούν την δασοπροστασία άλλος 5, άλλος 10, άλλος 12 χρόνια, ενώ η μισή από την “μικρή” αυτή ομάδα αποτελούσε το βασικό πλήρωμα του πυροσβεστικού οχήματος. Με ατελείωτες ώρες εθελοντικής προσφοράς (μια γρήγορη ματιά στο βαρδιολόγιο του πυροφυλακείου αποδεικνύει όχι μόνο την ποσότητα αλλά και είδος των ωρών - οι μεσημεριανές είναι πάντα οι πιο δύσκολες- που αφιερώναμε) με προσωπικό και οικονομικό κόστος πολλές φορές δυσβάσταχτο. Αυτούς τους ανθρώπους τόλμησε να κατηγορήσει για ιδιοτέλεια, ΑΝΙΔΕΗ ούσα η ίδια ως προς το τι σημαίνει εθελοντισμός.

Όμως τους γνωρίζουμε τους πολιτικάντηδες αυτού του είδους, που δεν το χουν σε τίποτα να ισοπεδώνουν τα πάντα προκειμένου να αντεπιτεθούν όταν νομίζουν πως θίγονται, χωρίς να γνωρίζουν μέτρο και ηθική και να γίνονται έτι γελοιωδέστεροι όταν χρησιμοποιούν λόγια

μεγάλων ανδρών για να επιχειρηματολογήσουν, ωσάν να εγράφησαν γι' αυτούς, ωσάν να συμφωνεί μαζί τους ο συγγραφέας. Γνωστή τακτική των ημιμαθών που καμώνονται πως γνωρίζουν τα πάντα και που νομίζουν πως απευθύνονται σε κάφρους. Αν ο Ταρκόφσκι γνώριζε πως κάποτε, κάποια Ευαγγελοπούλου θα χρησιμοποιούσε μ' αυτόν τον τρόπο και γι' αυτόν τον λόγο, τα λόγια του, σίγουρα θα το ξανασκεφτόταν πριν τα γράψει.

Βάζοντας οριστικά τελεία σ' αυτή τη θλιβερή, για μας, αντιπαράθεση και σαν απάντηση στα εισαγωγικά που τοποθέτησε στην λέξη “εθελοντές” αναφορικά με μας, της δηλώνουμε ότι κι εμείς τοποθετούμε εισαγωγικά στην λέξη “Κυρία” σε ό,τι αφορά την ίδια.

Βασίλης Φράγκος  
Αλέξανδρος Τριβόλης  
Γιαννα Γεωργούλα  
Γρηγόρης Μάντης  
Ηλίας Σύλας  
Αλέξανδρος Γλυνός  
Περικλής Σακελλαρίδης  
Λεωνίδας Κότταρης  
Μαρίνος Συνοδινός